



HOSPITALSSKIBET JUTLANDIA
UNDER
DANSK RØDE KORS

The hospitalship Jutlandia
Danish Red Cross

Et sted i Vesterhavet - mellem
Blåvandshuk og Southampton, 24/1.51
kl. 20. GMT.

I kjære derovre i det skønne Hornbæk.

Man tør vel nok sige, at den berømte Nordsø denne gang har teet sig pænt; kun de dønninger gamle "Jut" behager at gøre, er hvad man mærker til havet her, da man ellers udmærket kunne tro, at Langelinie endnu stod ud for mit lille "kammer-vindue", som er min orienteringskilde om, hvoer nogenlunde i havet vi befinder os, eller rettere: at der endnu er langt til land.

Jeg takker jer alle så kærligt for den smukke Afsked I gav mig, og for alle de gode tanker, som jeg ved dagligt går hertil og højere op hvor kun den højere intelligens behager at befinde sig.-
Det vil jo altid være svært sådan at skulle af med nogle - eller een af dem der står een nær, men sådan skal det nu engang være, for ellers tror jeg næppe at andre troede, at det også for os, der sådan "er på den" er et savn.-
"Eventyreren" i een kan jo udmærket godt være den dominerende faktor for et stykke tid, men så melder der sig noget, som man udmærket kjender, det at man har andre i denne verden at henvende sig til end lige de mennesker, der daglig rører sig om een.-

Tiden, der er givet os her på jorden og for os nu i havet, er vist ikke så forfærdelig lang, men det er jo også kun en bedre pause mellem alt det store, som jo nok en gang kommer til os, der - trods alt omkring os - tror på, at vi ikke kan klare tingene alene, hvor gerne vi end ville.

Som fortalt, går vi i morgen ind til England for at d'herrer adelige og ambassade-medlemmer kan se på sagerne her, og for at kunne præsentere et virkeligt, flot sygehus for Englændere, som jo ikke på dette felt har kunnet få noget frem af den caliber.-
Vi anløber efterplanen Port Said den 2/2, således at I nok omkring disse dage kan se mig ved "brædtet" igen.-

Arno skal jeg nu skrive til; han har jo nok være forhindret i at skrive og møde op, tør man vel tro, da jeg ikke har kunnet få hans adresse gennem postvæsenet- og fra ham; men det kommer naturligvis.-
Her er arbejde nok foreløbig, og jeg må sige, at hænderne lægges godt i, således at I derhjemme ikke kan tænke, at de "skejser" I gi'r ud til dette forehavende er givet ud lige til Neptun.
Vil I hilse dem alle sammen meget; jeg vil så godt min notesbog og hukommelse byder det gå i gang med at skrive til alle gamle venner og kendinge, der har betydet noget for mig; "kirkegården" dernede v/ Spanien skal jo nok gi' sig til at vise sig, men det regner ned med en masse gode råd, så hvorfor skulle jeg ikke overleve den berømte søsyge det.

Mange kærlige tanker sendes hele redens fra

Edders Dant.

*Med yderligere fin søvakt her sig sig i risens
en flet værmester ved Hornbæk Strand;
I Søskindet også os! - B.*