



I kære alle!

Pusan, den 20.marts 1951.

Hjertens tak for aerogrammet idag af den 6.marts.- Det var dejligt paany at mærke den friske søluft i og fra Hornbæk, naar man heute tag - for at komme lidt fremmed vin i bøgeret - look'er ud af vinduet og kun ser pensionerede eskramenter paa vej til den japanske bugt.- Beskidt er her paa øen, men godt er det, at vi har vort hvide, rene skib og søge hjem til, naar væmmelsen indtræder i et koreansk selskab.

En masse ses, høres og opleves.- Gad vide om en bog med ydertitlen;: Orebyvej 93 - Ebberød - Pusan ikke ville kunne gøre sig eller min foreslaede rejsebog; spænding og oplevelser som saadan skal der i hvert fald ikke blive sparet paa,- Naa, men godt er det jo, att der er andet end arbejde her.-

Aanden er vist den helt rigtige og det er hovedsagen. Tillykke med Fars resultater og det hele.- Egentlig kan jeg godt her i al eventyret og hvad det ellers er, misunde jer den friske luft hjemme i Danmark, mer end før kommer det til een, at "hjemme er bedst".- Dejlig bjergtur i søndags nordpaa, helt op <sup>hjemme</sup> og så alt det hele. Kontrasten mellem koen for ploven og de kæmpedrevne jager-maskiner i umiddelbar nærhed af hinanden tog os, og mindede pønt om, at det ene er, som de indførte har det og det andet, som de indførte har det.

Posten er ved at gå, så der må sluttes.- Hav det godt og her, et godt råd - for jer egen skyld: Ve jer, dersom I ikke kan holde fred derhjemme, I ved ikke, hvad krig kan føre med sig.- Dog, jeg tror har det vel.

Kærlige hilsener til jer allesammen og hils de mennesker, der sætter pris på en hilsen her fra djævleøen.

Kils Arno mezh - mezh!

Beuf,