

Kernefortælling til sponsorer

Lige nu kæmper mange børn i Danmark en kamp, de fleste af os ikke er opmærksomme på.

Børnene vokser op i udsatte familier, hvor mor og far er presset fra alle sider. De kæmper med dårlig økonomi, fysisk eller psykisk sygdom og står i en meget svær situation udfordret på både overskud og netværk. Og når mor og far har det skidt og er pressede, påvirker det selvfølgelig børnene.

I dette øjeblik er der familier, der med nød og næppe har fået hverdagen til at hænge økonomisk sammen indtil nu, som simpelthen ikke længere kan følge med. Og der er børn, der på trods af at de bare er børn, har alt for mange bekymringer om deres liv og den situation, de står i. Børn, der føler sig ensomme og alene, fordi de ikke har samme adgang til de fællesskaber, vi andre deler. Børn, der er flove over ikke at have samme muligheder som alle de andre og derfor ikke tør tale højt om de mange ting, de må undvære.

For når klassekammeraterne spiller fodbold eller går til dans efter skole, kan børnene ofte ikke være med. Det er nemlig dyrt at gå til noget. Og når de andre inviterer til fødselsdagsfest for klassen, kan udsatte børn ikke gøre det samme, for det har deres familie hverken overskud eller råd til. Igen og igen står børn i Danmark udenfor. De kan sjældent deltage i snakken, når de andre fortæller om de gode ferieoplevelser eller udflugter, de har haft, for de har ikke været nogen steder. Og de afsavn, børnene lider nu, risikerer at trække spor langt ind i deres voksenliv.